

## Paaswake



Op zaterdag 30 maart vieren we de opstanding van Jezus uit de dood. Om 19.00 uur wordt het paasvuur ontstoken om de nieuwe paaskaars aan te steken. Vervolgens wordt deze naar binnen gebracht om het licht te verspreiden onder alle aanwezigen! Voor de kinderen is er tijdens deze viering een speciale kinderwoorddienst bij het paasvuur in de tuin (of bij slecht weer binnen). De viering vindt plaats in en rondom de St. Luciakerk.

## Eerste Paasdag

Op eerste Paasdag lezen we het verhaal van de vrouwen die bij het graf komen. Ze willen Jezus' lichaam verzorgen, ze zien alleen een leeg graf. We vieren dit om 10.00 uur in de St. Luciakerk.

Na de viering kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.



## Alles nog even op een rijtje:

### 23 maart

13.30 uur - 15.00 uur Palmpasenstokken maken. Aanmelden noodzakelijk, dit kan bij Marjelein Verhoeven, [mverhoeven@damiaanhelmond.nl](mailto:mverhoeven@damiaanhelmond.nl) of WhatsApp 06-30134686

19.00 uur: Gezinsviering palmpasen in de St. Luciakerk

### 24 maart

9.30 uur: Peuter- en kleuterviering palmpasen in de St. Trudokerk

### 29 maart

15.00 uur: Goede Vrijdagviering verteld en gespeeld voor en door kinderen

### 30 maart

19.00 uur: gezinspaaswake in de St. Luciakerk met kinderwoorddienst

### 31 maart

10.00 uur: Eerste Paasdag in de St. Luciakerk met kinderwoorddienst en aansluitend paaseieren zoeken in de pastorietaan