

Beste ouders/verzorgers,

Maandag 6 september start de school weer! We starten ook direct met een nieuw thema van Jeelo; omgaan met elkaar. Het project duurt 5 weken en wordt binnen de gehele school aangeboden. In de flyer hieronder kunt u zien wat het thema inhoudt en wat er globaal aan bod gaat komen binnen het project.

Nu de corona-maatregelen weer een beetje versoepeld zijn, kunnen we ons weer meer op gaan richten op leren in en met onze omgeving. Heeft u nog suggesties binnen dit thema, dan horen we deze graag! Deze kunt u doorgeven aan de groepsleerkracht.



Waarom dit project?

In Nederland leven we met veel verschillende mensen dicht op elkaar. Iedereen is anders. Dat maakt het leuk en zo kunnen we van elkaar leren. Maar iedereen heeft ook een eigen mening. En eigen waarden en normen. Hoe zorgen we ervoor dat we fijn **samen leven**, terwijl we niet allemaal hetzelfde zijn en denken?

Het doel van dit project is om meer te leren over overeenkomsten en verschillen tussen mensen zodat leerlingen met deze verschillen leren omgaan en deze verschillen meer leren waarderen.

Steeds grotere scope

Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over dit maatschappelijk relevante onderwerp.

- Van feit naar mening: kinderen beschouwen op hun eigen niveau verschillen tussen mensen en verschillende situaties in het omgaan met elkaar. Vervolgens vormen ze een eigen mening.
- Van dichtbij naar veraf: kinderen leren over de situatie op school, in hun gezin, in groepen en in de maatschappij.
- Van nu naar vroeger in de tijd: kinderen beschouwen de tijd van nu, de tijd van hun eigen leven en de tijd van, tijdens en na de 2e wereldoorlog.
- Van tweetallen naar groepen: kinderen werken in tweetallen, kleinere en grotere groepen. Ze geven elkaar feedback en ontvangen van elkaar feedback

