

Herdenking bevrijding van Udenhout op 26 oktober

Op dinsdag 26 oktober hebben een aantal kinderen uit unit 7-8 een bijdrage geleverd aan de herdenking van de bevrijding van Udenhout. Deze herdenking vond plaats bij de graven van de drie Engelse soldaten waarover nu ook een boek geschreven is. Deze herdenking sloot heel mooi aan bij het thema van Jeelo waarbij het gaat over Leren voor later. Bij dat thema is een van de onderwerpen de Wereldoorlogen. Alle groepen hebben voor de vakantie een gastles over WOII gehad en daarbij zijn de kinderen ook meegenomen in het verhaal van de drie Engels soldaten die begraven liggen op het kerkhof van Udenhout. Wij hebben als Mortel deze drie graven geadopteerd en dat betekent dat wij een bijdrage leveren aan de herdenkingen die bij deze graven georganiseerd worden. Zo zullen we ook voor 4 mei weer samen met de kinderen een bijdrage organiseren voor de Dodenherdenking.

