



Informatief	Formatieperikelen
Achtergrondinformatie	Schaken
	Moestuin

Beste verzorger,

Culemborg 27 maart 2023

Na een week lente-kriebels gaan we weer "gewoon" door met onze reguliere lessen. De Week van de Lentekriebels is door de leerlingen bijzonder goed opgepakt, waarbij er ook wel eens een grap en een rol gemaakt werd. Maar doorgaans werden de onderwerpen serieus besproken en hadden de kinderen veel vragen die beantwoord werden, passend bij de leeftijd van de kinderen. Voor groep 1 & 2 worden de lessen dit schooljaar nog meegenomen in een thema van de vreedzame school, waar dit programma een integraal onderdeel van uitmaakt. Voor groep 7 en 8 gaan we volgend schooljaar meer "gemengd" lesgeven.

Op school besteden we veel aandacht aan vakken naast de kernvakken de kernvakken zijn (rekenen, taal, etc). Die ruimte hebben we, doordat de resultaten van de kinderen bijzonder goed zijn ten opzichte van de norm waar we aan moeten voldoen. In deze brief staat een stukje over de moestuinlessen en een stukje over het schaaktoernooi waar de kampioenen van de Betuwe (die zitten op de Distelvlinder!) aan mee mochten doen. We zijn superblij met alle vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken (in deze meester Theo, opa Cees en opa Willem).

Vriendelijke groet Toy Hertogh



## Informatief

### Tijdelijke formatieperikelen

Al met al hebben we op dit moment tijdelijke uitval van "2,8 leerkracht":

Na juf Jorien is nu ook juf Madelon begonnen aan haar zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen door meester Pim en meester Krijn Peter. Pim draait al een tijdje mee als invalkracht; Krijn Peter is net verhuisd, gaf les op een andere school en blijft volgend jaar bij ons op school lesgeven.

Juf Carola moet waarschijnlijk volgende week een operatie ondergaan; we zijn druk bezig met ook hier een goede oplossing voor te vinden. Zodra we weten hoe het precies zit worden de desbetreffende ouders op de hoogte gesteld.

Bovenstaande zorgt ervoor dat alle 'natuurlijke rek' die we in de school hebben onder druk staat. Mocht er een leerkracht ziek worden in deze periode, dan is het de vraag hoe we dat nog op moeten vangen (vanuit de invalpool is weinig te verwachten; de meeste leerkrachten zijn al ruimschoots volgepland). Misschien goed om hier als ouder op voorhand rekening mee te houden; vanaf eind mei zou deze situatie weer flink verbeterd moeten zijn.



## Achtergrondinformatie

### Schaaknieuws

Meester Theo (ex-leerkracht van de Distelvlinder) geeft aan flink wat kinderen schaakles op de vrijdagmiddag. De kinderen leren daar niet alleen wat een pion of een looper allemaal kan, maar er wordt echt gekeken welke strategie je kunt gebruiken om je tegenstander aan het wankelen te krijgen. Omdat het schaakteam van de Distelvlinder het regionale school-schaaktoernooi in Tiel heeft gewonnen, mocht het op 25 maart meedoen aan het gewestelijke school-schaaktoernooi in Maarssen. Hieronder het verslag van meester Theo:



We gingen al vroeg op pad, want we moesten er om 09.30uur zijn. Onze vier schakers, Nolan, Dirk, Raven en Twan uit groep 8, waren zich ervan bewust, dat de tegenstand zwaarder zou zijn dan in Tiel. Bij de eerste wedstrijd speelden de zenuwen nog wel een beetje parten. Alleen Twan won zijn wedstrijd. De tweede wedstrijd ging een beetje raar. De tegenstander was er (nog) niet. Het team moest achter de borden wachten tot (na 15 minuten) de vlag op de klok van de tegenstander was gevallen. Het valt niet mee om een kwartier niks te doen. De organisatie besloot om deze wedstrijd als een gelijkspel te beschouwen.

In totaal werden 9 wedstrijden gespeeld. De Distelvlinder won 2 wedstrijden, verloor er 2 en speelde er 5 gelijk. In totaal 4,5 van de 9 te behalen punten. Het team eindigde op de plaats 23 van de 38 deelnemers. Een mooie plek in de middenmoot, waar we best tevreden mee kunnen zijn. De 7 beste teams mogen verder naar het landelijke toernooi. Opgemerkt moet worden, dat Twan al zijn wedstrijden heeft gewonnen. Een bijzondere prestatie.





## Moestuin-opa's

Opa Cees en opa Willem geven de kinderen van de bovenbouw in de winter technieklessen (die ze vroeger bij de Augustinusschool gaven). Wanneer het seizoen/het weer het toelaat gaan ze in de moestuin aan de slag. De kinderen hebben de eerste zaadjes alweer geplant.



Mocht je ze een keer spreken: schroom niet wat tips te vragen voor je eigen (moes)tuin; ze weten van de hoed en de rand!