

Betreft: Blauwlappen

Papklokkendam, 20-2-2022

Beste verzorger(s),

De Geschiedenisweken van 2022 zijn al weer halverwege. Onze school heet deze twee weken 'De Blauwe Wortel'. We duiken met de leerlingen in de historie van Culemborg dat ten tijde van de Carnaval Papklokkendam wordt genoemd. Papklokkendam met haar papklok wordt dan bevolkt door de Blauwlappen. Maar wie is nu eigenlijk Luyt Wortel? Wie, wat, waar en waarom, daar hopen we achter te komen tijdens deze projectweken die we aan deze historische onderwerpen gaan besteden.

Dit project is geopend met een kleine voorstelling over het verhaal van Luyt Wortel met de Blauwlappen en de molenkar. Een verhaal uit de Canon van Culemborg.

<https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/culemborg/weg-met-de-molenkar>

Woensdag 23 februari:

Op woensdag zullen de leerlingen van groep 8 het straattoneel voor ons spelen op ons eigen schoolplein. Ouders die zich hebben opgegeven voor begeleiding (en vervoer) worden door de eigen groepsleerkracht van de leerlingen op de hoogte gesteld van het tijdslot voor iedere groep.

**Deze hulpouders boffen en mogen meegenieten van de voorstelling.**

En ja: ook de ouders van groep 8 mogen natuurlijk het optreden van groep 8 zien; we vragen hen ten behoeve van het overzicht achter het hek te blijven.

Vrijdag 25 februari

De afsluiting van dit project vieren we met ons eigen carnavalsfeest. Voor dit feest hebben wij carnavalsvereniging De Blauwlappen met zijn Prins Carnaval, en enkelen van zijn Raad van Elf, uitgenodigd om dit te komen vieren. Aan het begin van de morgen houden we daarom een klein defilé en laten we de gasten zien wat we allemaal hebben geleerd deze twee weken. Daarna vieren we in ons eigen lokaal de rest van het feest. Het wordt een bijzondere dag waarvan de verdere feestelijke invulling door de groepsleerkracht en de leerlingen wordt bepaald.

Op deze Carnavalsdag komen we verkleed op het carnavalsfeest. Iedereen mag zijn eigen favoriete kostuum aantrekken met daaraan toegevoegd een BLAUW DETAIL. Denk bijvoorbeeld aan een blauw ooglapje voor de piraat, een blauwe sjerp voor de prinses, prachtige blauwe high-lights in de haren, een blauwe pet..... kortom een zichtbaar blauw detail wordt als een echte Blauwlap met trots gedragen.

Om 14:00 uur sluiten we de dag af en start de voorjaarsvakantie.  
Met hartelijke groeten.

De Carnavalscommissie.