

Welkom

Een kleine, veilige school waar je wordt gezien en van harte welkom bent: dat is de Looschool! In en om onze school is veel ruimte om te leren en te spelen. Kinderen krijgen bij ons ook alle ruimte. Ieder kind ontwikkelt zich op het eigen niveau en ontdekt de wereld om zich heen stap voor stap. Creativiteit, autonomie, samenwerking en verantwoordelijkheid! Dat zijn de kernwaarden waar de Looschool voor staat.

De school is het kloppend hart van het buurtschap Loo. Dat betekent dat de kinderen van de school vaak mee doen aan een aantal activiteiten die in Loo worden georganiseerd. Het hoogtepunt hierin vormt het Loofeest, een feest voor de hele buurtschap.

De Looschool is een openbare basisschool, dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht religie, achtergrond of eventuele beperkingen. Wij vinden dat verschillen tussen kinderen een verrijking geven van het onderwijs. Ieder kind moet op de Looschool tot zijn recht kunnen komen.

De Looschool is een school waar je leert samenleven. De maatschappij heeft behoefte aan creatieve, onderzoekende, sociale en kritisch denkende mensen. Allemaal vaardigheden die kinderen naast samenwerken leren op onze school. Er wordt uitgegaan van de kracht en talenten van een kind. Zij staan centraal en zijn eigenaar van hun leerproces. Zij krijgen de tijd en ruimte om zich op hun manier te ontwikkelen en werken op hun eigen niveau. Ontwikkel jezelf, groei samen!

Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Bij vragen staan we u graag te woord via telefoon op per e-mail. U kunt ons het beste bereiken op werkdagen tussen 14.30u en 16.30u. Op andere momenten kunt u het natuurlijk proberen, maar dan bestaat de mogelijkheid dat we minder goed bereikbaar zijn. We hebben dan onze volledige aandacht bij de kinderen.