



Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het kalenderjaar 2024 loopt ten einde. De maand december is altijd een gezellige maand op school. Ook deze week staan er nog verschillende kerstactiviteiten op het programma.

Vrijdag begint voor de kinderen en medewerkers om 12.00u een welverdiende kerstvakantie.

Namens het team van de Klink wens ik jullie mooie dagen toe.

Laat 2025 een jaar worden met veel genietmomenten, aandacht voor elkaar, geven en delen, vertrouwen, verwondering en bewondering.

**Het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig zijn met elkaar.**

Team De Klink



Inventarisatie ouderhulp herinrichting schoolplein

Achter de schermen wordt de laatste hand gelegd aan het definitief ontwerp en bijbehorende offerte van ons schoolplein. Bij akkoord zullen we spoedig overgaan tot realisatie. We streven naar realisatie in de maanden eind februari en maart.

Onder het motto: Vele handen maken licht werk! zijn we voor een aantal werkzaamheden op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Dit mogen naast ouders ook opa's, oma's of bekenden zijn.

Mocht je interesse hebben om ons mee te helpen, dan waarderen we dit enorm. Deze week ontvangen jullie via Parro een digitale inschrijflijsjt waarop je kunt aangeven welke werkzaamheden je eventueel wilt uitvoeren.

Op deze wijze kunnen we ons wat geld besparen dat weer ten goede komt aan iets extra's voor het schoolplein.

Hapjes kerstviering

We willen alle ouders en kinderen die hapjes maken voor de kerstviering alvast heel hartelijk bedanken. De hapjes mogen, als u de kinderen naar school brengt om 16.20 uur, worden afgegeven in de Nassaurie. We zouden jullie willen vragen om de schalen en warmhoudplaten weer op te halen als de kerstviering ten einde is na het optreden van de kinderen om 18.20 uur. Het is handig om deze te voorzien van naam.

Leesactiviteit juf Daisy

Afgelopen week kwam juf Daisy van bibliocenter een leuke kerstactiviteit met boeken verzorgen. Voor iedere bouw was er een aantal kerstboeken.





Nieuws uit de onderbouw

De afgelopen week hebben we hard gewerkt. We hebben samen de sinterklaasversiering opgeruimd en de kerstspullen in de hoeken gelegd. In de bouwhoek kan de kerststal gebouwd worden. Ook hebben we geleerd over het kerstverhaal. Op de verteltafel kan het verhaal worden nagespeeld. Verder hebben we geoefend met de weegschaal. We leerden dat grote dingen lichter kunnen zijn dan kleine dingen. Ook hebben we spullen gesorteerd van zwaar naar licht. Verder hebben we de begrippen vol en leeg geoefend. In de watertafel maken we muziek met volle, bijna volle, bijna lege en lege glazen. Daarnaast is ons restaurant klaargemaakt voor kerst met een kerstkookboek, kersttafelkleed, chique kleren en een kerstboom.

We hebben allemaal een stuk servies van klei gemaakt. Er waren borden, schalen en kopjes. Toen de klei droog was, hebben we onze werkjes geverfd. Deze hebben jullie thuis al mogen bewonderen. We zijn nog bezig met het maken van een kerstkaart. Hierbij oefenen we met tekenen, de goede potloodgreep en het (na)schrijven van een kerstwens.

In de kring hebben we samen kerstliedjes gezongen, zelfs in het Engels!



Onze nieuwe letter is de **k van kerst**. De kinderen mogen spullen meenemen met deze letter, graag voorzien van naam.



Nieuws uit de middenbouw

Wij kijken terug op een hele geslaagde thema-afsluiting.

Op donderdag 12 december hebben we met hulp van opa's en oma's in groepjes de hapjes klaargemaakt voor de high tea. We moesten ons aan de hygiëneregels houden, een recept doorlezen, de hapjes klaarmaken en zelfs afwassen.

We hebben het heel gezellig gehad en alle hapjes waren gelukt.

Het was fijn dat we voor deze activiteit ook een beroep mochten doen op de ouderenvereniging van Grathem.



Op vrijdag 13 december was het eindelijk zover.

Weken hadden we naar deze dag uitgekeken. Alles wat we geleerd hadden, kwam hierin terug. De kinderen hebben de gasten zelf ontvangen en naar de tafel begeleid. Vervolgens werd eerst de hartige gang opgediend en de bordjes werden ook netjes terug opgehaald met het dienblad.

En daarna werd de zoete gang gebracht.

We vonden het een hele geslaagde middag. Dank allemaal voor de inschrijving.

En we bedanken de Nassaurie dat we gebruik mochten maken van de ruimte.





Aankomende week is de laatste week voor de kerstvakantie.

We gaan deze week nog gezellig samen aan activiteiten werken met betrekking tot Kerst. De kinderen hoeven voor de knutselactiviteiten geen spullen mee te nemen. Die regelen de juffen dit keer zelf.

Wel willen jullie erop attenderen dat de kinderen op donderdag(19 december) tijdens het kerstdiner de volgende spullen nodig hebben:

- Een plastic zak om de spullen in te doen en gebruikt mee terug te nemen.
- Plastic bord **voorzien van naam.**
- Bestek (vork, mes, lepel) **voorzien van naam.**
- Op de **donderdag zelf** een fles met drinken voorzien van naam.

Deze spullen mogen vanaf dinsdag 17 december mee naar school

Op donderdag is er ook een Photobooth aanwezig. Kinderen mogen in een kersttrui naar school komen.

Op vrijdag 20 december kijken we samen een kerstfilm en mogen de kinderen in pyjama of onesie naar school komen. Rond 12.00 tellen we af naar de vakantie. Via deze weg wensen we jullie alvast fijne dagen toe en een goede jaarwisseling.





Nieuws uit de bovenbouw

Kerst in de bovenbouw

Op donderdag 19 december maken we in de bovenbouw kerststukjes.

De kinderen hebben hiervoor het volgende nodig:

- - Bakje/potje/kleine schaal
- - Groen (takjes etc.)
- - Lange kaars/lichtjes op batterij/kerstballen/dennen-
- appels/overige versieringen

Deze spulletjes mogen ze vanaf maandag 16 december meenemen naar school.

Als reminder nog het lijstje met spullen die nodig zijn voor het kerstdiner donderdagavond:

- Een plastic zak om alles in te doen en gebruikt/vies mee terug te nemen
- Plastic bord voorzien van naam
- Bestek (vork, mes, lepel) voorzien van naam
- Op de donderdagavond een fles met drinken voorzien van naam

Donderdag 19 december = kersttruiendag

Vrijdag 20 december = pyjama/onesie/chill outfit dag, we gaan een kerstfilm kijken

ps: Inschrijven voor het maken van een lekker hapje voor het kerstdiner is fijn want er is nog ruimte op de lijst 😊🥰

Making 'Peppernuts'!

Het is alweer twee weken geleden dat de Goedheiligman in ons land was. Ook in de bovenbouw hebben we pepernoten gemaakt. In vijf groepen is iedereen aan de slag gegaan met het maken van pepernoten. De extra uitdaging was het vertalen van het recept. Gelukkig smaakten alle 'Peppernuts' (en meelballen).



De voedselbank

Gisteren, 12 december 2024, zijn wij met de bovenbouw naar de voedselbank geweest. Iedereen moest zijn fiets meenemen. We hebben ongeveer een half uur gefietst naar de kerk in Baexem. Daar was dus toen ook een voedselbank.

We moesten groepjes maken. Daarna ging groepje één naar boven, daar kon je de pakketten maken. Daar was een



mevrouw die ons van alles vertelde over de voedselbank. Ze hielp ons ook met wat we in het pakket moesten stoppen. We hebben er eten bij gedaan voor mensen die dat niet konden betalen. Op het eind hebben we er nog een kerstkaart bijgedaan die we met de bovenbouw zelf hebben gemaakt.

Groep 2 moest heel even in de kerk wachten, daar werd veel verteld over de voedselbank

Roermond. We hebben daar ook een rondleiding gekregen. En hebben er veel vragen over gesteld. Er waren dus twee voedselbanken. Een voor Baexem en een voor Roermond.

De voedselbank Roermond lag onder en die van Baexem lag boven. Voedselbank Roermond was een soort gang, daar hadden ze allemaal lange tafels staan en één keer per week konden mensen daar eten komen halen. (als je boven het bedrag zat. dan mocht je niet daar iets komen ophalen) (maar je mocht wel naar boven dat was de plek waar je het dan een keer per 2 weken mocht pakken) (je mag dat maar 3 jaar) als je in een gezin zat mocht je bijvoorbeeld een zak boterhammen en ander eten daar moest je je ook voor inschrijven. We hebben daar ook even rondgekeken. Daarna konden we wisselen van groepjes.

Maar we moesten wel weer terug in de kou op de fiets, dat was iets minder leuk. Maar we zijn veilig teruggekomen. En daarna konden we meteen naar huis.

Groetjes Ella & Dinthe



Maandagbrief

Nr: 8/ Datum: 2024-12-16



De Klink

SCHOOL WAAR JE LEERT SAMENLEVEN

Belangrijke data:

- Donderdag 19 december 16.30u Kerstviering op school
- Vrijdag 20 december 12.00u Start kerstvakantie
- Vrijdag 17 januari 13.15u Viering blauw en kleuters

SCHOOL
WAAR JE LEERT
**SAMEN
LEVEN**

SCHOOL WAAR JE LEERT SAMENLEVEN

Nassauplein 6, 6096 AZ Grathem • Tel: 0475 459 008 • www.de-klink.nl