

Nieuwsbrief

De Monchy School - September 2024



Wist u dat?

... er op vrijdag 6 september het eerste **koffie-moment met Hasbia** is? Hasbia heeft een aantal momenten voor ouders en verzorgers gepland, met thee en koffie. Centraal staan zaken die met school en opvoeding te maken hebben.
U bent van harte welkom!



... op vrijdag 6 september het **consultatiebureau in de Spil** geopend wordt? Daar zijn we heel blij mee! Want dit betekent dat de jonge gezinnen van Malburgen-West al met hun baby de weg naar de Spil vinden. Ook voor ons en de SKAR een partner van belang in de samenwerking.



... onze **schoolkalender** in de maak is? Hopelijk ontvangt ieder gezin volgende week de kalender; uiterlijk in de week van 9 september. Fijn als u de kalender op een plek in uw huis hangt waar u vaak komt, zodat u iedere week/dag kunt zien wat de activiteiten zijn.



Verjaardagen

Deze kinderen zijn jarig in september.

- 3-9: Tibbe
- 6-9: Dries
- 7-9: Khadija
- 9-9: Jakob
- 17-9: Dergham
- 23-9: Chester
- 24-9: Dahab
- 28-9: Zain

Gefeliciteerd en veel plezier!



Belangrijke data

- 6 september: koffie met Hasbia, 8.45 uur
- 10 september: studiemiddag, kinderen om 12.00 uur uit
- 12 september: MR
- 13 september: kinderraad
- 17 & 19 september: kennismakingsgesprekken met de (nieuwe) leerkracht
- 23 september: Week tegen Pesten
- 24 september: studiemiddag, kinderen om 12.00 uur uit



De Week tegen het Pesten!

Aan het begin van het schooljaar is er in alle klassen veel aandacht voor een fijne sfeer in de klas. Met de kinderen wordt besproken hoe we het fijn hebben samen en wat dat van iedereen vraagt.

We hebben het over respectvol omgaan met elkaar. Dat zit ook in kleine dingen, zoals de ander uit laten praten. Op maandag 23 september begint de 'Week tegen het pesten'. Het thema dit jaar is 'Denk ff na!' Daar doen we aan mee. Niet omdat er veel gepest wordt op school; juist om pestgedrag vóór te zijn. De kinderen leren wat nodig is om op een positieve manier met elkaar om te gaan, hun grenzen aan te geven, te luisteren naar de grens van een ander. En dat oefenen we!

