

Agenda

5 december

Sinterklaas op school, les tot 14.30 uur

4 – 18 december

Bouwlab lessen

14 december

kerststukjes maken

21 december

Kerstfeestviering in Oude Kerk 19.00 uur

22 december 12.00 uur vakantie



Welkom

Vorige week is Joshua bij ons op school gekomen. Hij is het broertje van Leen uit groep 8a en Joy uit groep 5/7. Welkom op Het Noorderlicht en in de klas van juf Daniëlle en juf Margreet. Ook Sinterklaas heten we hartelijk welkom. We hebben ontdekt dat Sint bij ons op school overnacht. De beveiligingscamera heeft hem opgemerkt. Kijk [hier](#) mee met onze camera.

Geboren

Bij de familie Calvo Solano is een jongentje geboren. Hij heet Yaro. We feliciteren de ouders en de beide zusjes van Yaro, Jaelynn uit groep 3a en Inaya uit groep 5.

*God schiep de bergen en de bossen
Hij kleurde zelfs de hemel blauw.
Hij schiep de bloemen en de dieren.
En lieve Yaro, Hij schiep jou*



In het gezin van ons MR-lid Arjen Remmelzwaal is op 28 november een dochter geboren. Maren! Zij is het zusje van Stan uit groep 3b. We feliciteren bij de gezinnen en wensen hen Gods zegen toe!

Kennismaken

Hallo allemaal, Ik ben Mirte van Schaik, 20 jaar oud en ik ben dit schooljaar gestart als onderwijsassistent. Hierbij hielp ik kinderen uit groep 5, 7 en 8. Dit deed ik met veel plezier! Zo ook de kinderen ondersteunen maar ook de leerkrachten. Inmiddels ben ik werkzaam als inval-leerkracht voor groep 4 en stiekem vind ik dit nog leuker. Je bouwt echt een speciale band op met je klas en merkt dat ze groeien! Zelf studeer ik nog aan de PABO maar ben ik bevoegd voor de klas, dit maakt mij super enthousiast en ik kan zoveel leren van mijn collega's. Ben super warm ontvangen door de kinderen en het team en hoop hier nog vele jaren te mogen werken!



Kledingcontainers

Op de beide locaties staan kledingcontainers. U kunt uw oude kleding daarin kwijt. De opbrengst van deze kleding komt ten goede aan de kinderen van Het Noorderlicht.

Facebook

De nieuwe facebookpagina van de school is gereed en in de lucht. Enkele collega's gaan deze pagina beheren. Als u dat nog niet heeft gedaan, dan kunt u zich aanmelden via [deze link](#).



Hulp in de klas

De onderwijsondersteuning wordt dit jaar op heel Het Noorderlicht op dezelfde manier geregeld. De onderwijsondersteuners worden de beschikbare tijd over de verschillende groepen verdeeld. Zij komen in de klas en maken afspraken met de leerkrachten welke kinderen ze extra ondersteunen. Dat kunnen



kinderen met extra of andere onderwijsbehoeften zijn, maar ook het begeleiden van de hele klas, zodat de leerkracht de extra begeleiding aan specifieke kinderen zelf kan doen, is een mogelijkheid.



Kerstfeest

Nu zijn we nog in Sint-sferen, maar op 5 december vindt de metamorfose plaats en maken alle Sintversieringen plaats voor die van kerst. We leven met elkaar toe naar het feest waarin God zelf naar deze wereld kwam om naast de mensen te komen staan. God met ons, Immanuel.

Alle groepen gaan kerststukjes maken en op 21 december vieren we met elkaar het Kerstfeest om 19.00 uur in de Oude Kerk. De voorbereidingen zijn al in volle gang. U ontvangt hierover nog meer informatie.

Week van respect

Ook op Het Noorderlicht hebben we meegedaan aan de week van respect. [Hier](#) vindt u meer informatie over deze landelijke week.

Spelkast

Vorige week zijn de materialen van de spelkast voor het eerst gebruikt. De kinderen hebben zich vermaakt met alle nieuwe spullen. De onderwijsondersteuners begeleiden de kinderen tijdens het spelen met de materialen. Op beide locatie zijn of worden nieuwe stellages gemaakt, zodat de spullen netjes blijven en er lang mee gespeeld kan worden.



Gebedsgroep

Dit jaar hebben we een frisse start gemaakt met de gebedsgroep voor Het Noorderlicht.

Er zijn tot nu toe 3 enthousiaste ouders die de gebedsgroep vormen. Wij als gebedsgroep komen regelmatig bij elkaar, om voor de kinderen, teamleden, gebedspunten (door de kinderen genoemd in de klas) en u te bidden. Het is altijd weer een fijn, bemoedigend uur en daarom zouden we het ook erg fijn vinden als er meer ouders de groep komen versterken.



Vindt u het fijn om deel uit te maken van de gebedsgroep of de organisatie ervan, neem dan contact op met: Bertine van Duijn bertine_91@hotmail.com of Renate Zwanenburg renate.zwanenburg@prohles.nl





Kijkje in de school

