



Welkom op Basisschool  
De Driesprong



Hallo!

Je bent nu al bijna 4 jaar en dan kom je bij ons op school. Dit boekje gaat over onze school, dan weet je alvast een beetje wat er op onze school en in de klas gebeurt. Kijk maar gauw verder.



Zo ziet het schoolgebouw er van de voorkant uit.



Dit is de blauwe poort. Die vind je om de hoek van het gebouw, aan de linkerkant. Tussen 8.20u en 8.30u mag je hierlangs naar binnenkomen. Je gaat dan staan bij de gekleurde rondjes op het plein, om te wachten op je juf.



Hieronder zie je de juffen en bij welke klas ze horen. Ook zie je waar je mag wachten op het plein, tot de juf je komt halen.



1-2a

juf Pia en juf Lian  
Gele rondjes



1-2b

juf Josje en juf Marlies  
Rode rondjes



1-2c

juf Esther  
Blauwe rondjes



1-d

Juf Cheyenne  
Naast blauwe rondjes



Samen met de juf en de andere kindjes loop je naar binnen. Eerst kom je binnen in onze gang.

Je mag je jas en tas aan de kapstok van jouw klas ophangen. Je doet je schoenen uit en mag sloffen aan in de klas.

Het is fijn als je een setje verschoonklers en gymschoenen meebrengt voor in je eigen laatje, dan hebben we deze altijd bij de hand.



Als je de klas binnenkomt, zie je een kring van bankjes staan. Jouw plekje is er ook bij, dus kom maar lekker zitten! In de kring doen we allemaal leuke dingen samen. Je mag iets vertellen als je dat wilt, de juf leest een mooi verhaaltje voor, we leren een versje of een liedje en we doen nog veel meer leuke dingen. Het wordt gezellig!



In de klas spelen en werken we ook veel. Je kunt spelen in de verschillende hoeken, zoals de ontdekhoek, de bouwhoek of de huishoek. Je kunt lekker schilderen op een verfbord of spelen met de zandtafel, die soms zelfs een watertafel is! En als we gaan knutselen, maken we de mooiste kunstwerken aan tafel. Er is altijd veel te doen en te ontdekken!



Na het werken en spelen gaan wij samen iets eten en drinken. Je mag een fles water en een stuk fruit meenemen. Je kunt geen pakje drinken meebrengen, want dan raakt de afvalbak te vol. Zet je wel eventjes je naam op je beker en je bakje? Tussen de middag eet je boterhammen, samen met de andere kinderen in de klas. Er is dan een ouder van de tussenschoolse opvang bij jullie (TSO).



Wij gaan ook iedere dag buiten spelen. Als je het leuk vindt om in de plassen te springen, neem dan je regenjas en regenlaarzen mee. Er zijn allemaal leuke dingen op de speelplaats, zoals fietsen, karren en steppen. Ook kun je lekker klimmen in het rek of in de zandbak spelen.



Wij gaan ook graag gymmen in de gymzaal of speelzaal. Hier kunnen we lekker rennen, klimmen en klauteren. We doen hier ook allerlei leuke spelletjes, zoals tikkertje, stoeien en zangspellen.



Misschien kan papa of mama vast gymschoenen voor jou kopen met een witte zool? Het liefst zonder veters, maar met elastiek of klittenband. Fijn als je al beetje oefent om ze zelf aan en uit te doen.





Als je 5 jaar en daarna 6 jaar wordt, vieren we je verjaardag in de klas. Dit gezellige feestje vieren we enkel met de kinderen, niet met papa en mama erbij. Je krijgt een mooie kroon op en we zingen liedjes voor jou! Je mag dan een kleine traktatie meenemen voor je klasgenootjes.

Als je een paar weken bij ons op school zit dan kunnen papa en mama bij de juf in de klas langskomen om samen over jouw eerste schoolweken te praten.



### Checklist voor een leuke schooldag!



- Verschoonkieren
- Gymschoenen
- Sloffen
- Fruit en water
- Brood en drinken (geen pakje)
- Verzamelpunt achterplein (ingang blauwe poort)

Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school en in de klas komt.  
Tot snel!

