



# Schooltuin De Ratel

Alles wat je aandacht  
geeft,  
groeit..



## Kom je helpen?

Onlangs is er via ouderportaal een filmpje verstuurd. Hierin hebben wij jullie voor het eerst kennis laten maken met ons idee; een moestuin op school. Uit de eerste reacties op de oproep is de werkgroep ontstaan. Een aantal enthousiaste (groot)ouders & "oud"-natuurouders, nemen nu het voortouw en zorgen ervoor dat het idee van de grond komt. Er moet namelijk van alles worden geregeld; Subsidie, materiaal, zaadjes, planten, een hek, aarde, kweekbakken, compost en misschien nog wel het allerbelangrijkste;  
*Vrijwilligers*

## Hoe kun je helpen?

We snappen dat iedereen het tegenwoordig heel druk heeft met werk en allerlei verplichtingen, daarom verwachten we ook niet dat je er iedere dag of week kunt zijn. Maar je zou ons al heel erg helpen door eens in de zoveel tijd water te geven, onkruid plukken, eens te vegen. Of misschien heb je maar één middag tijd, maar wil je toch graag iets betekenen en zou je kunnen helpen met het in elkaar zetten van nieuwe kweekbakken. Maar je zou ook bijvoorbeeld in de moestuin een verhaal kunnen voorlezen over de natuur.

Of bijvoorbeeld samen met een groepje kinderen kriebelbeestjes zoeken.

Misschien maak jij wel de mooiste insectenhôtels met de kinderen. Of weet jij veel van insecten en vlinders? We zijn ontzettend blij met alle hulp van iedereen die wil helpen. Ben je nu enthousiast en zou je graag iets willen betekenen. Stuur dan gerust een berichtje naar Romy (06-22125709)

## Sponsors

Om zo'n schooltuin te realiseren, is er natuurlijk geld nodig. Achter de schermen is onze Jan bezig met het vrijspelen van een subsidie bij de gemeente. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar zal helaas niet genoeg zijn.

Daarom zullen we het echt moeten hebben van sponsors.

Ken jij of ben jij een lokale ondernemer die de kinderen graag weer meer buiten ziet en wil je graag een bijdrage leveren of materiaal aanleveren, neem dan contact op met Jan Wolters op 06-57842484 en maak een heleboel kinderen blij!

## Ideeën ?

Een oogstfeest, kookles.. Mocht je nu denken; Dat is een super leuk plan, maar er mist nog iets..

Schrijf jouw idee of dat van jouw kind op en stop deze in de ideeën bus. Deze staat op de balie bij de printer.

## Wedstrijd

Om de kinderen alvast te betrekken bij het project, hebben we een Naam-Wedstrijd welke ze volgend jaar met de nieuwe klas kunnen winnen. Bedenk samen een mooie, leuke, symbolische, metaforische of grappige naam en wie weet pronkt deze dan op het bord boven het hek...

In het nieuwe schooljaar, gaan we graag van start met ons prachtige project..

Maar voor nu wensen we jullie allemaal

Een fijne vakantie!!