



Lieve ouders, opa's, oma's, familieleden en buurtbewoners,

Wij zijn per direct op zoek naar hulp tijdens onze pauzes.

Wat vragen we?

Wie vindt het leuk om tussen de middag gezellig met ons te eten in klas?

We zijn op zoek naar buurtbewoners, (groot)-ouders, of andere familieleden die toezicht willen houden als wij onze boterhammetjes eten van 11.45 tot 12.40 uur.

Heeft u hiervoor één of meerdere dagen per week tijd?

😊 *Dan zijn wij, en onze juffen en meesters, erg blij met u!* 😊

Voor welke dagen zoeken wij vrijwilligers?

Op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag.

(U hoeft dus niet alle 4 de dagen beschikbaar te zijn.)

Wat krijgt u ervoor terug?

Veel blijde en leuke kinderen om u heen.

Een vergoeding van € 6,75 per keer.

En natuurlijk onze enorme dankbaarheid!

Vooraf zullen we met elkaar in gesprek om te kijken of er een goede match is! Ook vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen. Deze mag op kosten van de school worden aangevraagd.



Loop voor meer informatie even binnen, bel 040-2411881 en vraag naar Mariëtte of stuur een mailtje naar: handreiking@skpo.nl.

Groetjes, van alle kinderen van Basisschool De Handreiking