



De Efteling

Hallo, wij zijn Dax en Julius. Wij zijn maandag 4 oktober naar de Efteling gegaan. We zijn om 9:20 naar buiten gegaan om in de bus te stappen. We hebben ongeveer 40 minuten gereden. In onze beleving was het echt gaaf. Wij zelf hebben geen idee hoe anderen dat beleefden. Daarom hebben we een interview afgenomen bij Otto.

“Wat vond u er van?”

“Nou, ik vond het heel leuk. Wel een beetje druk. De drukte vond ik jammer. Alle wachtrijen zijn dan lang!”

“Vond u het fijn dat u zonder begeleiding mocht?”

“Ja dat vond ik. Maar als iedereen ergens anders in wil, dan kunnen de ouders er uitkomen. Maar ik vond het wel fijner zonder begeleiding.”

“Liever met een groepje of alleen?”

“Absoluut niet alleen. Je gaat ook niet alleen naar de speeltuin toch? En je hebt niet echt gezelschap. En ook om met elkaar het dan over de achtbaan te hebben is leuk.”

“Wat vond u ervan dat u zo lang weg was?”

“Toen ik het hoorde dacht ik: dit word echt een lange leuke dag. Maar de tijd vloog!”

“Wat vond u ervan dat er geen geld mee mocht?”

“Jammer!”

“Waarom vond u dat jammer?”

“Nou, je loopt langs de kraampjes en je probeert je ogen te sluiten, maar het is wel echt jammer dan. Want alles ziet er echt lekker uit! Maar gelukkig had ik zelf lekkere dingen mee!”

Dankuwel!

Dit verslag is gemaakt door: Dax van Aalten en Julius van Bavel

10-12-21

8:49

