



Hoi, ik ben Reza

Ik ben een vrolijk, sociaal en enthousiast jongetje van 5 jaar oud, het zonnetje in huis! Een week voor mijn 3e verjaardag kregen mijn papa en mama het onverwachte nieuws dat ik de ongeneeslijke en progressieve spierziekte Duchenne heb.

Dat betekent dat ik het stofje dystrofine mis, waardoor al mijn spieren steeds zwakker worden en gaan afbreken.

Mijn slaapkamer is nu nog boven. Maar mijn papa en mama moeten op korte termijn ons huis verbouwen, zodat ik beneden kan slapen en douchen. Dat kost veel centjes. En in de nabije toekomst is er ook nog een rolstoelbus nodig. Mijn papa en mama werken allebei keihard maar verdienen helaas niet genoeg om alles wat ik nodig heb te kunnen betalen.

Willen jullie ons helpen..?

www.voorreza.nl

Hoe kun je ons helpen?

DONATIES

We zijn blij met iedere donatie, klein of groot, alle beetje helpen! Je kunt doneren via onze GoFundMe crowdfundingactie, scan de QR-code hieronder.



Doe je liever een rechtstreekse bankoverschrijving naar onze donatierekening? Gebruik dan:

NL27 ABNA 0128 0117 50

T.n.v. P. Meulendijks

O.v.v. Donatie VoorReza.nl

SPONSORING OF KORTING

Heb jij een bedrijf en ben je bereid om je diensten, materialen en/of producten te sponsoren, of aan te bieden voor een speciale "Reza-prijs"? Ook daarmee kun je ons enorm helpen! In ruil krijg je een speciale vermelding met reclamelogo op de sponsorpagina op onze website.

KOM KLUSSEN

Ben jij handig en wil je graag komen klussen? Laat het ons weten!

Wie zijn wij?

ONS VERHAAL



Wij, Peter en Naomi, de ouders van Reza, zijn altijd gewend geweest om onze eigen boontjes te doppen. Zo zijn wij opgevoed. De website www.voorreza.nl hadden wij dan ook liever niet gemaakt. We vinden het doodeng om ons verhaal op straat te gooien en om hulp te vragen! Maar helaas hebben we geen andere keuze... Liever waren we een "normaal" anoniem gezin geweest, dat ook de gewone dingen in het leven kan doen en de vrijheid had om te gaan en staan waar we willen, zonder beperkingen en onmogelijkheden. Helaas is die realiteit anders... De keiharde diagnose Duchenne heeft onze wereld én ons toekomstbeeld compleet overhoop gehaald!

Het eerste rolstoeltje voor Reza is inmiddels een feit. Hij kan nu (met onze hulp) de trap nog op, maar dat gaat steeds moeizamer. Tillen wordt ook steeds lastiger. Het lukt Naomi al bijna niet meer vanwege ernstige rugklachten. We zijn noodgedwongen om ons huis te gaan verbouwen, zodat Reza beneden kan douchen, slapen en spelen. De ziekte van Duchenne kan grillig en onvoorspelbaar verlopen, dus het moet gewoon klaar zijn zodra Reza het nodig gaat hebben. De meeste kinderen met Duchenne verliezen hun loopfunctie volledig tussen hun 8e en 10e levensjaar. We kunnen dus niet vroeg genoeg beginnen!

NEEM CONTACT OP

Heb je een vraag of wil je iets weten? Voel je welkom om contact met ons op te nemen:

Peter & Naomi Meulendijks, ouders van Reza:

E-mail: rezameulendijks@gmail.com

WhatsApp: 06-23144173

Website: www.voorreza.nl

Alvast bedankt voor je steun!



gotundme

**Lees ons hele verhaal op:
www.voorreza.nl**